

**Programmaboekje**

# **SLOTBIJEENKOMST**

*Samen bidden, samen zingen!*



**D.V. zaterdag 14 maart 2026, 20:00 uur**



**Grote Kerk, Kerkbuurt 80**

## Met medewerking van



**Ardjan Boersma**

Lijsttrekker SGP Papendrecht  
Speech



**Marc de Vries**

Eerste Kamerlid en nr. 13 op de lijst  
Overdenking



**Martin Jabaaij**

Organist  
Muzikale begeleiding

## **Orgelspel vooraf met aansluitend zingen**

### **Psalm 84 vers 1 en 3**

**1** Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,  
O HEER, der legerscharen God,  
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheên,  
Om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
En aan mijn ziel het leven geeft.

**3** Welzalig hij, die al zijn kracht  
En hulp alleen van U verwacht,  
Die kiest de welgebaande wegen;  
Steekt hen de hete middagzon  
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,  
En stort op hen een milden regen,  
Een regen, die hen overdekt,  
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

### **Opening**

***door Marco Hoogland, voorzitter kiesvereniging SGP Papendrecht***

### **Zingen**

#### **Psalm 25 vers 2, 4 en 6 (met mogelijkheid van bovenstem)**

**2** HEER, ai, maak mij Uwe wegen,  
Door Uw woord en Geest bekend;  
Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
En waarheen G' Uw treden wendt,  
Leid mij in Uw waarheid, leer  
IJv'rig mij Uw wet betrachten;  
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,  
'k Blijf U al den dag verwachten.

**4** 's HEEREN goedheid kent geen palen;  
God is recht, dus zal Hij door  
Onderwijzing hen, die dwalen,  
Brenge in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
In het effen recht des HEEREN.  
Wie Hem need'rig valt te voet,  
Zal van Hem zijn wegen leren.

**6** Wie heeft lust den HEER te vrezen,  
't Allerhoogst en eeuwig goed?  
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;  
Leren, hoe hij wand'len moet.  
't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
Zal hij ongestoord verwerven,  
En zijn Godgeheilgd zaad  
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

### **Schriftlezing**

#### **Jeremia 29 vers 1-7**

**1** Voorts zijn dit de woorden des briefs dien de profeet Jeremía zond van Jeruzalem, tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgaders tot de priesters en tot de profeten en tot het ganse volk dat Nebukadnézar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel

**2** (Nadat de koning Jechónia en de koningin en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, mitsgaders de timmerlieden en smeden, van Jeruzalem waren uitgegaan);

**3** Door de hand van Elása, den zoon van Safan, en Gemárja, den zoon van Hilkía, die Zedekía, de koning van Juda, naar Babel zond tot Nebukadnézar, den koning van Babel, zeggende:

**4** Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel:

5 Bouwt huizen en woont *daarin*, en plant hoven en eet de vrucht daarvan;

6 Neemt vrouwen en gewint zonen en dochters, en neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochters aan mannen, dat zij zonen en dochters baren; en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd.

7 En zoekt den vrede der stad waarheen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben.

## Zingen

### Groot is uw trouw

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

#### *Refrein:*

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

#### *Refrein*

## Overdenking

**Thema: 'Roeping voor ballingen' n.a.v. Jeremia 29 vers 1–7**

**door Marc de Vries, nr. 13 SGP Papendrecht en Eerste Kamerlid**

## Zingen

### Psalm 119 vers 10 en 23

**10** Ik ben, o HEER, een vreemd'ling hier beneên;  
Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken,  
Daar mijne ziel, omringd door duisterheên,  
Zo dikwijls van verlangen is bezweken,  
Om U te zien ter hoge vierschaar treên,  
Tot straf van hen, die snood zijn afgeweken.

**23** Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,  
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen;  
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan,  
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen;  
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daân  
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen.

### Intermezzo over psalm 72 en 85

**Thema: 'Vrede'**

**door Martin Jabaaij**

- Korte inleiding Psalm 72
- Zingen Psalm 72 vers 9

**9** De stedelingen zullen bloeien,  
Gelijk het malse kruid.  
Zijn naam en roem zal eeuwig groeien;  
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,  
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,  
Zolang het zonlicht schijn',  
Hun zal een schat van zegeningen,  
In Hem, ten erfdeel zijn.

- Bewerking psalm 85
- Bewerking psalm 72
- Korte inleiding psalm 85
- Zingen Psalm 85 vers 3

**3** Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;  
 Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,  
 Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,  
 Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.  
 Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,  
 Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;  
 Opdat er eer in onzen lande woon'  
 En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

## Speech

**Thema: 'Open vensters'**

*door Ardjan Boersma, lijsttrekker SGP Papendrecht*

## Zingen

**Wat de toekomst brengen moge**

**1** Wat de toekomst brengen moge,  
 mij geleidt des Heeren hand,  
 moedig sla ik dus de ogen,  
 naar het onbekende land.  
 Leer mij volgen zonder vragen,  
 Vader wat Gij doet is goed.  
 Leer mij slechts het heden dragen,  
 met een rustig, kalme moed.

**2** Heer ik wil uw liefde loven,  
 al begrijpt mijn ziel U niet.  
 Zalig Hij die durft geloven,  
 ook wanneer het oog niet ziet.  
 Schijnen mij uw wegen duister,  
 zie ik vraag U niet: waarom?  
 Eenmaal zie ik al uw luister,  
 als ik in uw hemel kom.

**3** Waar de weg mij brengen moge,  
 aan des Vaders trouwe hand,  
 loop ik met gesloten ogen,  
 naar het onbekende land.

## **Sluiting met dankgebed** **door Marc de Vries**

### **Zingen**

#### **Psalm 72 vers 1, 2 en 11**

**1** Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,  
En Uw gerechtigheid  
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten  
Te richten met beleid.  
Dan zal Hij al Uw volk beheren,  
Rechtvaardig, wijs en zacht;  
En Uw ellendigen regeren;  
Hun recht doen op hun klacht.

**11** Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;  
Men loov' Hem vroeg en spâ;  
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,  
Met Amen, Amen na.

**2** De bergen zullen vrede dragen,  
De heuvels heilig recht;  
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,  
Het heil, hun toegezegd.  
't Ellendig volk wordt dan uit lijden  
Door Zijnen arm gerukt;  
Hij zal nooddruftigen bevrijden;  
Verbrijz'len, wie verdrukt.

### **Orgelspel achteraf**

**'Geef vrede, Heer', geef vrede'/'Ik wil me gaan vertroosten'**

***Na afloop is er in zaal Bovendijks gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/fris. Welkom!***

# Christelijke stem voor Papendrecht

Veel mensen maken zich zorgen. Over hoe we met elkaar omgaan in Nederland en in Papendrecht. Over de verharding van het maatschappelijke en politieke debat. Over veiligheid in wijken en winkelcentra. Over de grote problemen die maar niet opgelost lijken te worden, zoals de woningnood en vluchtelingenopvang. Het vertrouwen in de politiek is erg laag. We zagen het aan de historisch lage opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Juist in zo'n tijd wil de SGP het verschil maken. Meer dan ooit is behoefte aan een overtuigende, heldere en verbindende boodschap. Niet door met alles mee te bewegen, maar juist door koersvast te zijn! Wij kiezen voor een **christelijke stem voor Papendrecht**. De Bijbel is het kompas waarop we koersen. We doen dat vanuit de diepe overtuiging dat de richting die het Woord van God ons wijst goed is voor iedereen.

We zetten ons in voor **hechte gezinnen**. Papendrecht moet een gezinsvriendelijke gemeente zijn. De SGP maakt zich hard voor het versterken van gemeenschappen, gezinnen en huwelijken. We willen een gemeente waar het fijn wonen en leven is. SGP Papendrecht zet zich daarom in voor **leefbare buurten**. Schoon, groen en veilig. Ook willen we dat je in Papendrecht goed kunt ondernemen. De SGP gaat voor **bloeiende bedrijven!**

## Stem SGP

Dit is onze koers en dit zijn onze keuzes. **D.V. woensdag 18 maart 2026 is de keuze aan u.** Geef uw stem aan christelijke politiek voor Papendrecht. Want u weet wat u aan de SGP hebt!

Hartelijk dank voor het bijwonen van deze slotbijeenkomst van SGP Papendrecht!

Via onderstaand rekeningnummer of via de QR-code kunt u een bijdrage overmaken ter vergoeding van de onkosten.

**NL97 INGB 0000 6560 31**

t.n.v. SGP Papendrecht



[www.papendrecht.sgp.nl](http://www.papendrecht.sgp.nl)