



**Johannes
Calvijn**

SGP

december 2020

Onrust in Ermelo

Wijn van eigen bodem

Druk op de heide

Periodieke uitgave van de
SGP in Ermelo en Speuld

december 2020, 28ste jaargang, nummer 4

Colofon

De Johannes Calvijn is een uitgave van de SGP te Ermelo/Speuld en verschijnt 4 keer per jaar.

www.ermelo.sgp.nl

Bestuur Kiesvereniging

J. Heres	voorzitter
D.J. van Dalfsen	1ste secretaris
L. van Dalfsen	2de secretaris
G. van Bentum	penningmeester
H. van Wingerden	
J.H. van Panhuis	

Wethouder/raadsfractie SGP

L.A. van der Velden	wethouder
F.N. Snoek	fractievoorzitter
P.W. Stam	fractiesecretaris
A. van der Garde	fractievertegenwoordiger
R. Heij	fractievertegenwoordiger
J.J. Zoeteman	steunfractielid

Redactie Johannes Calvijn

M. van Leeuwen	Hoofdredacteur
Mevr. B. Vlieg - van Wincoop	Eindredacteur

Redacteuren

Mevr. N.W.E. Donkersteeg – Zijderveld	
Mevr. G.M. van Leeuwen – Bleijerveld	
P.L. Hoogendijk	
H.G. Roestenburg	
F. Snoek	foto's
D.J. van Dalfsen	Administratie en Distributie

Kopij, advertenties en adreswijzigingen

redactie.calvijn@outlook.com

IBAN Kiesvereniging Calvijn, NL97ABNA0488626323

Foto voorzijde: Wijngaard Telgt

In dit nummer

Columns

- 3. Van de voorzitter
- 5. Ter overdenking
- 9. Van de redactie

Artikelen

- 10. Onrust in Ermelo
- 13. Wijngaard Telgt
- 19. Miniaturen (1)

En verder

- 18. Uit de Raad
- 20. Druk op de heide

Van de voorzitter



J. Heres

Terugblik 2020 – persoonlijk

December is een maand waarin we terugkijken op het jaar. Persoonlijk, in familieverband, in kerken, in politiek en in wereldverband. Een ieder heeft eigen herinneringen. Het coronavirus wil ik speciaal noemen. Vooral als we naasten verloren hebben zal 2020 in het geheugen gegrift blijven.

Terugblik 2020 – via media

De media houdt ons op de hoogte van ontwikkelingen en gebeurtenissen. Naast de coronapandemie domineerden lange tijd de Amerikaanse presidentsverkiezingen het nieuws. De ramp in Beiroet, aanslagen, orkanen, aardbevingen en bosbranden waren enkele dagen nieuws. De martelingen in Chinese en Noord-Koreaanse strafkampen krijgen beperkt aandacht, terwijl deze onbeschrijfelijk veel leed veroorzaken. Zo blijkt dat de media ons nieuwsbeeld bepaalt en de publieke opinie beïnvloedt.

Twee voorbeelden: (1) De spanning in het gemeentebestuur is in de media breed uitgemeten. Aan lezers werd zelfs een mening gevraagd over de bestuurders. Zo kon in een meerkeuzevraag het oordeel: ‘aanblijven of aftreden’ gegeven worden. De uitslag was weer nieuws. Deze vorm van ‘burgerparticipatie’ doet geen recht aan mensen en belemmert een open gesprek. (2) Landelijk zien we bij het debat over burgerschapsvorming een vergelijkbare versmalling. Door publicaties werd een beeld neergezet

van vermeende onveiligheid op reformatorische scholen. Deze framing kreeg maximale aandacht, terwijl uit inspectieonderzoek bleek dat de aandacht om een veilig klimaat te borgen juist respect afdwong.

Terugblik 2020 – Bijbels

Alle ontwikkelingen worden door de God van hemel en aarde bestuurd. In Matth. 24: 6-7 staat: “En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet... en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.” Een lijfspreuk van Willem van Oranje was: blijf “rustig te midden van de woelige baren”.

Memento Mori

Op 13 september overleed ons lid de heer G. Oudendorp op 72-jarige leeftijd. Gerrit was meerdere jaren lid van de redactie. Op 22 september overleed ons lid de heer G. Weerstand op 83-jarige leeftijd. De Heere gedenke de achterblijvende familiebetrekkingen en heilige deze roepstemmen aan ons aller hart.

Dit nummer

De bijdragen zijn weer inhoudsvol en gevarieerd. Veel leesgenoegen!

UW DROOM. ONZE PASSIE. HOUTBOUW.



geldersche houtbouw

"IJzersterke houtbouw
net als vroeger,
maar dan slimmer en
sneller."



T 0342 44 00 34 Kootwijkerbroek

gelderschehoutbouw.nl

BEZOEK ONZE SHOWROOM

**DIRKJAN
VANDALFSEN**
PARAVETERINAIR

Vat de koe bij de horens!

- Paraveterinair
- Proefdierverzorger art. 13f
- Schaapscheerder

De La Reystraat 11 • 3851 BE • Ermelo • 06-20 95 90 90
www.dirkjanvandalfsen.nl • info@dirkjanvandalfsen.nl



Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan (Maleáchi 4:2a)

In de dagen van Maleáchi was er nog een overblijfsel: Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest. Naar Gods welbehagen stilgezet op hun levensweg, bedeed met de kindelijke vreze des Heeren en de liefde Gods uitgestort in 't hart. De vrucht is een heilig beven en hartelijk buigen voor de Heere. Ze krijgen Hem lief en gaan de zonde haten en vlieden. De geestelijkheid van de wet doet hen hun zonden zien en hun schuld kennen. Dat veroorzaakt een hartelijke droefheid, een diepe smart en een door schuldbesef getroffen en verslagen hart.

Mijn Naam vreest. Aanvankelijk is Hij hun nog zo onbekend. Echter vervult diepe eerbied voor een heilig, rechtvaardig en goedertieren God hun ziel. Zijn Naam is Zijn Wezen. Het doet hen vragen: Geef ons eerst dat wij U recht kennen en U in al Uw werken, in welke Uw deugden klaarlijk schijnen, mogen heiligen, roemen en prijzen; en dat wij ook al ons leven, gedachten, woorden en werken, also schikken en

richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Zielen, die door genade de HEERE vrezen, om eigen schuld in duisternissen wandelen en geen licht hebben, gaat de Heere wat beloven: u zal de Zon der gerechtigheid opgaan. Dat is door niemand tegen te houden. Door de wereld niet, de satan niet en de eigenwillige godsdienst niet. De Zon der gerechtigheid is al beloofd in het paradijs. Maleáchi zegt dat Hij zeker komen zal. Dat leidt geen twijfel. Hij zal niet feilen in Zijn trouw, noch Zijn verbond ooit schenden.

Na bange nachten van duisternis en strijd gaat het morgenlicht van de komende Verlosser op in de ziel door de openbaring van Zijn Woord. De Zon der gerechtigheid kondigt Zijn opgang aan, als in de natuur. Dan wordt het advent en wordt er hoop geboren in de ziel en ziet de ziel uit naar de nadere openbaring van de Zon der gerechtigheid. De ziel is

daar zo afhankelijk in. Maar zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

De Zon der gerechtigheid. Alzo wordt Christus Jezus genoemd, omdat Hij de verstanden door Zijn Woord en Geest verlicht, en de harten der gelovigen verkwikt door vergeving der zonden en toerekening der gerechtigheid, zegt de kanttekenaar.

Als Hij het onvruchtbare hart bestraalt, wordt het vruchtbaar. Eén van deze vruchten is armmakende genade: hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid.

Het is tot verkwikking, verwondering en verootmoediging als de Zon der gerechtigheid mag opgaan in het hart van een bange en doodschuldige zondaar en de Zone Gods Zich

openbaart als de Middelaar Gods en der mensen. Hij alleen kan en zal de Zijnen verlossen van al hun ongerechtigheden. Dat te geloven geeft blijdschap in de ziel en doet schuilen onder de vleugelen van Zijn bedekkende gerechtigheid. In Zijn wijsheid acht de Heere somtijds onthouden beter dan geven; achterblijven nuttiger dan komen; uitstel beter dan haasten; zwijgen beter dan spreken; bestraffingen nuttiger dan zegeningen; verootmoedigen beter dan verhogen. De Heere mocht de ware adventsverwachting verwekken en verlevendigen om te beoefenen en te geloven:

Berust in 's HEEREN welbehagen;

Hij doet welhaast uw heilzon dagen.

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;

mijn Redder is mijn God.

Begrafenisverzorging Pul

Voor een stijlvolle begrafenis met zorg en toewijding

Rustplaats Weydehof met 24-uurs opbaarkamers

Korpersteeg 24a
3853 LD Ermelo

info@karelpul.nl
www.karelpul.nl

0341-562757 / 06-53432144



Van de redactie

De reden dat u nu weer een redactioneel bericht aantreft heeft te maken met wat wijzigingen in de redactie. Helaas hebben we tijdens onze laatste redactievergadering afscheid moeten nemen van Mardik Koetsier. Anderzijds zijn we dankbaar dat Beppie Vlieg en Nellize Donkersteeg onze redactie zijn komen versterken. Beppie en Nellize stellen zich hieronder voor.



Beppie

60 jaar geleden ben ik geboren in onze mooie buurgemeente Putten. Eerst zes jaar in het dorp en daarna 13 jaar in het

buitengebied gewoond.

Door mijn werk als medisch analiste heb ik daarna een klein jaartje in Amsterdam gewoond. Vervolgens getrouwd en in Ermelo komen wonen. Eerst in het buitengebied en later in de Maat. Hier zijn onze zonen geboren.

In 1992 zijn we een fietsenzaak begonnen en in het dorp gaan wonen. Hier is onze 4e zoon geboren. Inmiddels zijn wij bijna gestopt en heeft zoon Berend de touwtjes in handen.

De laatste tien jaar heb ik met veel plezier vrijwilligerswerk in christelijke inloop 'de Oase' gedaan, gelegen in de Stationsstraat. Dat varieert van koffie schenken aan de bezoekers en een inhoudelijk gesprek voeren, tot elke week een uurtje Bijbel lezen. Willen jullie meer weten over mij? Dan beantwoord ik graag je vraag!

Nellize

Mijn naam is Nellize Donkersteeg – Zijderveld. Geboren in Harderwijk en 28 jaar oud. Getrouwd met Gijsbert en



moeder van een dochter "Benthe". Naast het moederschap ben ik leerkracht in groep 6 op de Reformatorische school Timotheüs in Lelystad. Sinds 2016 wonen wij met veel plezier in Ermelo. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, fietsen, lezen en harp spelen.

Ik hoop het team van de redactie "Calvijn" te versterken en wens u veel informatieve, leerzame en ontspannende leesmomenten toe.

Redactie

Van harte heten we Beppie en Nellize welkom in onze kring. Beppie neemt binnen de redactie de rol van eindredacteur op zich waaronder het verzorgen van het emailadres redactiecalvijn@outlook.com. We wensen beide dames veel plezier en Gods zegen toe in en met hun activiteiten binnen onze kring.



Hazeleger
Verhuisservice

**NEVER
MOVE
ALONE!**

Verhuizen?

Wij verzorgen uw verhuizing
in binnen- en buitenland

Nijkerk: +31 (0)33 246 00 82

Putten: +31 (0)341 49 11 47

> hazelegerverhuisservice.nl

autoVerbeek
> Mobiliteit in beweging

NIEUW

autoVerbeek
Mobiliteit in beweging

**DOWNLOAD
ONZE APP**



Personen- en
bedrijfswagens



Brommobiel
dealer



Occasions
met garantie



Onderhoud
en reparatie



Voordelig
tanken



Brandschoon
wassen



Financiering
en leasing

Van harte welkom > Lageveld 9, Speuld (Ermelo) | 0577 407 386 | autoverbeek.nl



Mardik

De reden voor Mardiks vertrek is dat hij recent een functie bij de gemeente Ermelo heeft aanvaard. Hij achtte dit niet verenigbaar met zijn redactiewerk te meer omdat de door hem beschreven onderwerpen soms wat raakvlakken hadden met onderwerpen die ook binnen zijn werkzaamheden aan de orde kwamen of zijn geweest. Uiteraard heeft de redactie begrip voor zijn situatie en heeft met respect



kennis genomen van zijn besluit. Mardik heeft sinds een aantal jaren zijn bijdragen aan de Johannes Calvijn mogen en kunnen leveren. Bijdragen veelal op het gebied van bouwen, wonen en groen. Onderwerpen passend bij zijn achtergrond en interesse. Daarnaast was hij de laatste jaren eindredacteur en heeft er zodoende aan bijgedragen dat het blad is geworden tot wat het nu is; keurig verzorgd en gevarieerd van inhoud. Wij danken Mardik voor zijn bijdragen en voor de persoonlijke contacten en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe op de verdere levensweg.

***‘Waarachtige christelijke politiek ziet zich geroepen om eeuwigheidswaarden uit te drukken in de kleine dingen van de dag’
Ds. H.G. Abma SGP-partijrede 1969***

Onrust in Ermelo en aftreden burgemeester



Pieter Stam

Op 28 oktober 2020 j.l. is het rapport ‘Politiek-bestuurlijke conflicten en onvrede in de gemeente Ermelo’ besproken. Tijdens deze vergadering was de gemeenteraad in de gelegenheid om over dit rapport alle mogelijke vragen te stellen aan de onderzoekers, burgemeester, fractievoorzitters, wethouders en gemeentesecretaris.

Nadat alle vragen aan de onderzoekers waren gesteld en door hen beantwoord kwam burgemeester Baars onverwachts met een verklaring waarbij hij aangaf geen vertrouwen meer te genieten en de koning zou vragen om hem ontslag te verlenen.

Na een schorsing om te beraden over de ontstane situatie werd besloten de vergadering voort te zetten.

Op 11 november kwam de gemeenteraad opnieuw bijeen.

Nu om een oordeel uit te spreken over het rapport.

De bijdrage (samenvatting) van de SGP in deze vergadering was door ondergetekende opgedeeld in een drietal punten:



1. Terugzien

De SGP-fractie is er niet van overtuigd dat er sprake is van een ‘bestuurscrisis’. Ook ligt de schuld van alle zorgen, niet bij één persoon. Daar waar twee kijven, hebben twee schuld. Waarmee niet is gezegd dat ieders aandeel in die schuld ook gelijk is.

Voor wat betreft de burgemeester; de ontboezemingen tijdens de Raadsvergadering van 28 oktober van de wethouders, klankbordleden en gemeentesecretaris over het functioneren van de Burgemeester, logen er niet om. Wij hebben de worsteling van de leden van de klankbordgroep gezien en gehoord. Zij hebben geprobeerd naar eer en geweten te handelen.

Als het vertrouwen van de fractievoorzitters en wethouders ontbreekt, is de eer aan jezelf houden een onvermijdelijke, verstandige en te respecteren keuze.

Blijft staan dat het voor de persoon en mens Baars treurig is. Wij wensen hem alle sterkte en zegen toe.



College van B en W met toen nog Burgemeester A. Baars. Van links naar rechts de wethouders Klappe, Van der Velden, De Haan en Vogelsang. Foto gemeente Ermelo.

Voor wat betreft het college was het spijtig dat er sprake was van botsende persoonlijke stijlen. Met als gevolg een uitbarsting tussen de Burgemeester en wethouder Van der Velden. De wethouder heeft daar later zijn excuses voor gemaakt.

Een inwoner merkte het volgende op: “De opmerking dat de hele bestuurscultuur in Ermelo niet deugt kan je alleen maken als je zelf overal bij zit.” Ten diepste is dat ook zo.

2. Vooruitzien

Hoe nu verder? Een tekst zegt: ‘Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen’ We zullen dus allemaal aan zelfreflectie moeten doen. Dat betekent ook elkaar, indien nodig, aanspreken.

Ermelo heeft de komende tijd een ervaren waarnemend burgemeester nodig. Een verbinder. Een mensenmens. Wat de al genoemde spanningen tussen gemeentebestuur met sommige groepen burgers betreft: Hier is onafhankelijk onderzoek nodig, waarbij vooral ook de sociale kant belicht moeten worden. Hoe hebben inwoners de ge-

meente ervaren en wat en waar ging het mis? Hieruit zal de raad lessen moeten trekken voor de toekomst.

Inwoners moeten zich gehoord voelen.

3. Omhoogzien

In het rapport wordt ook gesproken over verzoening.

Vanuit Bijbels perspectief gezien hebben we allemaal verzoening nodig door onze Schepper voor al onze persoonlijke fouten. Daarom sluiten we af met een

Bijbeltekst uit Colossenzen: ‘Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkewijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.’

Vervolgens gingen de raadsleden met elkaar in debat en werden een drietal moties (onderzoek langlopende dossiers, zelfreflectie en bemensing klankbordgroep met burgemeester) ingediend. Deze werden allen unaniem door de raad aangenomen.

**‘Verdragende elkander,
en vergevende de een den
anderen, zo iemand tegen
iemand enige klacht heeft;
gelikewijs als Christus u
vergeven heeft,
doet ook gij alzo.’**

SCHOUTEN

AUTOBEDRIJF



- VERKOOP EN LEASE VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- COMPLEET ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN
- SCHADEAFWIKKELING
- ONDERHOUD VAN UW LEASEAUTO
- CARWASH
- TANKSTATION
- BROODJESCORNER

**SERVICE &
KWALITEIT**

AUTOBEDRIJFSCHOUTEN.NL

LOKHORSTWEG 3, ERMELO

 (0341) 561020

Wijngaard Telgt



Tekst en foto's:
Peter Hoogendijk

Met herinneringen aan één van onze heerlijke kampeervakanties in Italië, strijk ik neer op een stoel in de heidehut in Wijngaard Telgt. Wat een prachtige plek! Hier een interview te doen voor de Calvijn is zeker geen straf, 't is het tegenovergestelde; genieten op deze plek midden in de natuur!



Coronatijd

Heel even naar de huidige situatie voordat we iets meer zullen vertellen over de wijngaard en haar verdere verhaal. Nadat in dit voorjaar Corona uitbrak volgde toch nog een goede zomer, omdat daar nog redelijk wat proeverijen plaatsvonden en natuurlijk na een proeverij ben je verkocht. Het is wel zeker dat je dan toch met minstens één fles wijn naar huis gaat.

Jan en Hennie van den Ham zijn in 2006 begonnen in de wijnbouw, nadat Jan met zijn agrarische achtergrond als agrarisch adviseur, Hennie ervan wist te overtuigen dat 'voor jezelf beginnen en dat dan ook nog eens als wijngaardenier' toch echt wel heel mooi is. Na in 2005 1 ha. grond te hebben gekocht zijn ze stevig aan de slag gegaan om die aan te planten voor de wijnbouw. Toch wel een avontuur, maar met een flinke dosis wil, passie en doorzettingsvermogen is het ondertussen een zeer professionele wijngaard. Zowel Jan als Hennie hebben geen spijt van de in 2005 gezette stappen. In de begintijd zijn Jan en Hennie vooral door familie en vrienden geholpen en inmiddels helpen er vele mensen mee vanuit Ermelo en omgeving.

Maar met het naderen van de herfst en de winter en omdat de Horeca-brancher dicht moest, moest ook dat gedeelte van de wijngaard dicht. Met andere woorden; geen proeverijen meer en geen afnemers meer in verschillende restaurants waar de wijn ook wordt afgenomen. Verkoop van wijn gaat gewoon door en de werkzaamheden voor het bijhouden van de wijngaard en het gehele perceel gaan ook door. Inventiviteit is toch wel nodig in deze Corona-tijd, om de zaken draaiend te houden. Mede via internet- verkoop (www.uitveluwe.nl) van Veluwe streekproducten waarbij men sinds enige tijd ook maaltijdboxen aanbiedt, gaat de verkoop toch nog enigszins door.



De wijngaard

Terug naar de wijngaard; Jan en Hennie hebben beiden een agrarische achtergrond, en zijn van origine geen wijn drinkers. Jan had de wens voor zichzelf te beginnen, en toen hij dan ook in 2005 via zijn werk met de wijnbouw in aanraking kwam; wist hij het! Daar is het dus allemaal begonnen. De inmiddels 1,5 hectare bevat 3000 wijnstokken en 4 'minder-schimmelgevoelige' druivensoorten, namelijk Regent, Johanniter, Pinotin en Cabernet Blanc. Traditionele rassen zullen het toch minder goed doen in de Telgter grond. Soorten ook geschikt voor het noordelijke klimaat. De wijnen zijn in hun benaming naar hun oorsprong benoemd, bijvoorbeeld Telgter Johanniter. En daarnaast, van één druivensoort kan je meerdere soorten wijnen maken. Gemiddeld komt er ongeveer 1 liter wijn per druivenstok beschikbaar, de jaaropbrengst is dus ongeveer 3000 (drieduizend) liter. Van deze opbrengst is ongeveer 1/3 rode wijn en is ongeveer 2/3 witte wijn en rosé wijn.

Bezigheid genoeg

Jan en Hennie hebben de opbrengst vanuit de wijngaard niet als hun hoofdkomen, Jan heeft gewoon zijn dagelijkse werk en samen met Hennie runt hij daarnaast, de wijngaard. Hennie voert de administratie en is vooral de wijngaardenier, die in de wijngaard van alles 'managed', terwijl Jan vooral het vak van het wijn maken in zich heeft. Dat ze dit met elkaar heel goed doen wordt onder anderen bewezen door de meerdere prijzen die ze met de Wijnkeuring der Lage Landen al in de wacht hebben gesleept. Reclame maken mag eigenlijk niet, maar € 13,75 voor een heerlijke en prijswinnende rode wijn, is toch echt niet te veel gevraagd! Zeker als je bedenkt hoeveel werk er moet gebeuren. Van April tot Oktober is er volop werk.

Hennie managed de vrijwilligers, in totaal ongeveer 60 personen, waarvan er ongeveer 20 zeer regelmatig helpen. Enne ... handen kan men gebruiken. Zoekt u nog vrijwilligerswerk in de natuur, wat een prachtige plek is het daar!. Het begint al bij de aanplant, waarbij het van belang is dat de op de onderstam geënte druivenstokken (specifiek gekozen ook voor de grondsoort in Telgt) zo veel mogelijk zon opvangen. Daarbij is het uiteindelijk ook nodig dat er zo veel als mogelijk loof is, als een soort zonnecollector, wat van invloed is op het suikergehalte in de druiven. Bij veel zon, is het ook nodig om 'te sproeien' door middel van 'gronddruppelen'. Daarnaast betreft de bezigheid natuurlijk ook werk in de wijngaard, als snoeien, bijhouden van alles in de wijngaard en zeker als de oogst daar is – dit is bijzonder arbeidsintensief. En dan in de winter na het snoeien zou je bijna gaan denken, wat moet dit worden, hebben we hier nog werk aan te doen ... maar door de wonderlijk opvolging van de seizoenen blijft het werk komen. Daarnaast is er de verkoop van wijn, rondleidingen, proeverijen, bedrijfsuitjes, etc.

Investing

Nadat er een heidehutje is gemaakt waar ontvangst van gasten en proeverijen plaats vinden is er ondertussen flink geïnvesteerd in een prachtig gebouw, waar de ontvangstruimte nu gaat komen en waar proeverijen gaan plaats vinden. De kosten voor de bouw werden nogal beïnvloed omdat o.a. additioneel bodemonderzoek en archeologisch onderzoek nog nodig waren. Naast meer geld, kostte dit natuurlijk ook meer tijd. Mede daardoor heeft de bouw redelijk lang geduurd.

In het nieuwe gebouw is ook de indrukwekkende wijnkelder ondergebracht. Een indrukwekkende installatie met RVS vaten, prachtige houten vaten etc. maken wel duidelijk dat hier serieus geïnvesteerd is. Enerzijds is het devies voorzichtig te zijn met investeringen, anderzijds is het juist noodzaak om te investeren om verder te professionaliseren. Tegenover de investering staan de baten uit de wijngaard en nevenactiviteiten. Zoals onder andere de verkoop van wijn.

Flora en Fauna en duurzaamheid

Veel wordt eraan gedaan om de Flora en Fauna de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen. Het is een prachtige plek waar veel groeit ook omdat Jan en Hennie daar aandacht aan besteden, middels aanplanten en zaaien. Vogelsoorten als de bonte specht, de groene specht en de torenvalk, zijn allen te zien bij de wijngaard. Op en top natuur, ook 's avonds met uiltjes en vleermuizen om je heen. Niet verwacht als je op enige afstand van de wijngaard de hoge elektriciteitsmast ziet in het landschap. Maar laat nu juist in geheel natuurlijke stijl de heidehut zich bevinden onder deze mast! Slim gedaan!

Het thema duurzaamheid wordt ook heel mooi vormgegeven; het echtpaar heeft gekozen – zoals al genoemd –



voor de nieuwe generatie druivenstokken, nl. geënt op een stam. Deze behoeven vanwege de mindere schimmel-gevoeligheid ook minder bespoten te worden. Verder trekt de aanplant van bloemen in en om de wijngaard veel insecten aan die elkaar in evenwicht houden, daarom zijn insecticiden niet nodig.

Bekendheid

Wijngaard Telgt is vooral bekend doordat ze een regionaal karakter heeft en er niet veel directe concurrentie is in Nederland. De wijngaardeniers hebben met elkaar afgestemd niet in elkaars regio elkaar te beconcurreren, dat doet men alleen bij de wedstrijden waar overigens honderden wijnsoorten geproefd worden. Naamsbekendheid wordt verder verkregen door folders die veelal bij campings worden geplaatst. Verder is er een aantal restaurants die de wijnen van Wijngaard Telgt schenkt, b.v. Lazy Tiger, maar ook Stakenberg, Klavertje Vier in

Vierhouten en de Vanenburg. Ook een aantal drankenzaaken in Ermelo en Harderwijk verkoopt de Telgter wijnen. Verder is het sinds een aantal jaren niet meer mogelijk om b.v. op jaarmarkten een glaasje wijn te laten proeven, dit is op landelijk niveau aan banden gelegd. Wijngaard Telgt zal meer gebruik gaan maken van de digitale snelweg, en zich met Facebook en Instagram als hulpmiddelen voor marketing-acties goed laten benutten. De gedachte van de schrijver van dit artikel als zou het wel eens een prachtige plek zijn om naast de wijngaard ook een camping te beginnen, wordt niet gedeeld door Hennie. Dit geeft meer bezigheid, en Jan's huidige dagelijkse werkzaamheden laten dit niet toe. Het betreft duidelijk een keuze voor de wijngaard!

Wijnproductie

Factoren die erg belangrijk zijn bij de wijnproductie zijn de druifgrootte, het suikergehalte en de zuurgraad. Eigenlijk komt het aan op het echte 'fingerspitzengefühl'. Vooral de zintuigen voelen (van de schil en pitten), ruiken en proeven moeten echt goed ontwikkeld zijn om een goede wijngaardenier en wijnproducent te worden. Vooral de schil heeft grote invloed op kleur en smaak. De wijnproductie start na de oogst, waarbij juist door dagelijks meerdere keren ruiken en proeven tijdens het gehele productieproces het juiste moment moet worden bepaald voor overige productiefases. In het begin werden Jan en Hennie in dit proces ondersteund door een nationaal bekende vinoloog. Sinds vier jaar doen zij ook dit deel



landwinkel[®]
Arkelandshoeve

KERSTPAKKETTEN

Kant en klaar of zelf samenstellen?
Welkom in de landwinkel!



www.landwinkelermelo.nl
Telgterweg 200 - Ermelo



Garage Klein Hierden
info@garagekleinhierden.nl - www.garagekleinhierden.nl



Inkoop en verkoop van auto's
onderhoud en reparatie
schadeherstel
aircovulstation
quickservice uitlaten en banden
altijd 50 occasions



Schimmelstraat 1
3842 CM Harderwijk
0341 423452



helemaal zelf. Mooi om te zien, dat ze dit dus ook heel goed 'in de hand hebben', gelet op de prijzen die zij met de al eerder genoemde keuring winnen! Mooi om te merken met hoeveel passie en bevoegenheid Jan en Hennie in dit vak bezig zijn!

Belangrijk is het suikergehalte dat relatief hoog moet zijn terwijl de zuurgraad juist relatief laag moet zijn, juist dat zuurgehalte is belangrijk. Te veel zon kan de zuurgraad zo sterk beïnvloeden dat dat de smaak vermindert. Dit was b.v. in 2018 in Limburg het geval. Daaruit blijkt ook de afhankelijkheid van zoveel factoren waar de mens totaal geen enkele invloed op heeft. Wat ook invloed kan hebben op 'de wijngaard' zijn spreuwen; om die reden worden in de zomer netten gespannen om de spreuwen weg te houden. De spreuwen komen in zwermen tegelijk, niet beschermen zou wel eens flinke gevolgen kunnen hebben.

En toen

Zittend in de heidehut praten we nog even verder en je kan toch niet anders concluderen dan dat de Schepper alles goed en zo wonderlijk geschapen heeft. Wat een wonder dat de seizoenen wisselen. En wat een wonder dat de Heere ook in Zijn Woord zo vele voorbeelden heeft laten optekenen over druiven en wijn, wijnranken een

wijngaardeniers. Even nagaan in de bijbel, hoeveel keren het woord wijn, wijnrank, wijngaard en druiven gebruikt wordt, geeft een indrukwekkend beeld! Vele keren is het in bijzondere zin op te vatten als de weg wijzend naar het Enige Middel ter zaligheid, de Heere Jezus Christus, maar ook lezen we in de Openbaring aan Johannes over de grote wijnpersbak van Gods toorn.

Wat een wonder als Gods Geest in ons werkt wat wij lezen in Efeze 5:18; 'en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest!' En denkend aan Johannes 15 waar Jezus zelf zegt: 'Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman'. En dan in het 5e vers van datzelfde hoofdstuk; 'ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen'. Laat ons de tijd uitkopen, dewijl de dagen boos zijn!



Uit de raad



Pieter Stam

De afgelopen maanden werden er naast het onderzoeksrapport over de gemeente Ermelo ook gewoon vele andere zaken besproken. Hieronder enkele voorbeelden.

Motie wandteksten nabij de raadsaal

Nu de oude raadsaal zal worden afgebroken, laaide achter de schermen de discussie op wat te doen met de wandtekst in de raadsaal: “De overheid is Gods dienares u ten goede. Rom. 13.” Dit was destijds een geschenk van de Ermelose kerken.

De fractie van Progressief Ermelo kwam met een motie om deze wandtekst op basis van ‘scheiding tussen kerk en staat’ niet terug te laten komen in de nieuwe raadsaal, maar wel de tekst van artikel 1 van de Grondwet aan te brengen.

De SGP had samen met de ChristenUnie een motie om de tekst juist wel terug te laten komen in de raadsaal. Aanvankelijk leek hier helaas geen meerderheid voor. Progressief Ermelo deed aan de SGP het gebaar om een gezamenlijke motie te maken met als strekking om zowel de Bijbeltekst als de tekst van de Grondwet gezamenlijk nabij de ingang van de raadsaal aan te brengen. “Hoewel,” aldus raadslid Snoek “in de raadsaal de juiste plek zou zijn, is het nu door het multiculturele karakter van de zaal minder gewenst, omdat daar de Bijbeltekst

waarschijnlijk in een wat minder opvallende plek geplaatst wordt, zodat het niet op alle foto’s van bijvoorbeeld een huwelijk zou komen te staan. Iedereen die nu de raadsaal inkomt, kan de tekst lezen.

Daaronder, of omtrent dezelfde plaats, misschien aan de andere zijde van de ingang, komt artikel 1 van de Grondwet, waarop de eed of belofte is afgelegd. We nemen aan dat de architect wel weet dat, als de teksten onder elkaar komen, dat dan de Bijbeltekst bovenaan behoort te staan, als zijnde het Woord van God.”

De motie werd unaniem aangenomen.

Natuurbegraven in Ermelo?

Het betreft een initiatiefvoorstel van Burgerbelangen Ermelo. De mogelijke locatie is gelegen aan de Haspel in het Leuvenumse bos en eigendom van Natuurmonumenten.

De SGP heeft geen principiële bezwaren tegen deze vorm van lijkbezorging. Wel waren er een aantal praktische vragen over mogelijke schadelijkheid voor de natuur en de exploitatie. Er komt geen strooiveld. Er treedt dan verruiging van de planten op.

Het zal een particulier initiatief moeten zijn wat los staat van de gemeente, zodat dit geen gevolgen heeft voor de tarieven van de gemeentelijke begraafplaats. Zo is het voorstel nu ook opgesteld waardoor de SGP hier mee kan



instemmen. Een mogelijke initiatiefnemer zal met een compleet onderbouwd plan moeten komen.

Strand Horst

In november werd een reparatiebestemmingsplan vastgesteld. Dit was nodig naar aanleiding van ingediende bezwaren. De rietkragen worden nu extra beschermd. Naar aanleiding van marktonderzoek zal het hotel voor het hogere (duurdere) segment zijn. Ook zal het gebouw minder hoog worden. Vorige jaar probeerde de SGP middels een amendement de toegestane geluidsnormen van 120 naar 105 dB te krijgen. Dat lukte toen niet. De geluidsnormen worden nu alsnog verlaagd naar 100 dB.

Opvang vluchtelingenkinderen in Ermelo?

ChristenUnie, CDA en Progressief Ermelo dienden in

oktober een motie in met als strekking om het college op te dragen aan de regering kenbaar te maken (vanwege de ernst van de situatie in Griekse vluchtelingenkampen) om te heroverwegen om alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.

“Hulp mag niet te lang uitblijven,” aldus raadslid Snoek.

“Alleen is nu wel de vraag: welke hulp is het beste?”

Het beste is daar ter plaatse hulp verlenen, en nog beter in het land van herkomst. Daar zou ook veel meer de nadruk op moeten liggen, namelijk dat die vluchtelingenstroom wordt gestopt.

De SGP denkt dat je de verantwoordelijkheid moet laten waar die hoort. Zo heeft de SGP er altijd in gestaan en wil dat ook nu doen. Dit is een zaak voor de rijksoverheid. Dan gaat het ook veel soepeler.”

Druk op de heide



Tekst en foto:
Pieter Stam

Op de grote stille heide

Maar niet in Ermelo. Het is druk op de Ermelosche heide, in velerlei opzicht. Overdag en soms ook 's nachts.

Op 28 augustus j.l. was de start van de raad met een bezoek aan de leemputten en de Ermelosche heide. Onder leiding van boswachter H.J. Zwart werd een wandeling gemaakt door de leemputten, bosgebied en heide. CU-collega Van Veen leidde de andere helft van de groep rond.

Leemputten

“Wat zou Harderwijk zijn zonder Ermelo?” grapte de heer Zwart. In vroeger tijden werd hier leem uit de grond

gehaald en gebruikt voor de bouw van de stadsmuren in Harderwijk. Het was een klein industriegebiedje. Toen de mensen nog dichterbij de natuur leefden konden ze aan de plantensoorten zien dat daar leem in de grond zat. Gewoonlijk is dit gebied niet toegankelijk. Er groeien veel zeldzame planten en er leven bijzondere insecten. Ook de herten weten van generatie op generatie hun weg te vinden. Ook al staat er een twee meter hoog hek langs de weg. Ze vervolgen hun pad rechtdoor over het hek en dus ook over de straatweg, met diverse aanrijdingen tot gevolg.

Druk

De kwaliteit en diversiteit van de natuur gaat achteruit door klimaatverandering (stikstof).

Er komt druk op de kwetsbare natuur. Zeker als de heide mooi paars kleurt is het druk met recreanten. Zo druk dat de natuur er onder lijdt, mede door loslopende honden die dieren verjagen.

Verschillende recreanten zitten of fietsen elkaar in de weg. Speciale mountainbikeroutes zijn aangelegd om dit soort recreatie in goede banen te leiden.

's Nachts gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is sprake van drugshandel en zelfs prostitutie zo wordt ons verteld. Ook de wolf weet de Ermelosche natuur te vinden getuige de gevonden uitwerpselen.

***De mens is gesteld
als rentmeester
over de aarde en
over de schepping.
Voorzichtigheid
is geboden***



Cultuur

Behalve natuur is er ook cultuur. Op de Ermelosche heide zijn veel grafheuvels te vinden uit de tijd van de klokbeekers. Deze duizenden jaren oude aardkundige monumenten dienen blijvend te worden beschermd. Tegenwoordig voor al te enthousiaste mountainbikers.

Eigenlijk was het plan om de heide in te planten met bomen. Echter omdat defensie dit terrein wilde gebruiken is dat niet gebeurd. Vandaar dat we nu zo'n mooie open heide als gemeente in eigendom hebben.

Behalve het klokbekeervolk, heeft ook defensie haar sporen nagelaten in de vorm van brede zandpaden. Dit zijn

tankbanen waarop nog steeds geoefend wordt.

Heidezaad kan zo'n zestig tot tachtig jaar goed blijven. In het bos waren enkele bomen omgewaaid op de open plek kwamen tot verrassing heideplantjes op. "Door het licht kreeg het zaad kans om te ontkiemen", aldus boswachter Zwart.

Keuze

Het is druk op de Veluwe en op de Ermelosche heide. In de nabije toekomst zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wat vinden we nog verantwoord en wat niet.

De mens is gesteld als rentmeester over de aarde en over de schepping. Voorzichtigheid is geboden.

Versterk jouw kracht

Ervaar de kracht van paarden door samen te ontdekken, terug te kijken en te ontwikkelen. Coaching met paarden is voor jongeren, volwassenen en teams die willen groeien.

bel voor informatie

Baaij Melis
training & coaching

www.baaijmelis.nl
info@baaijmelis.nl
0621 479 212

MÉÉR DAN 5.000 M² HOUT!

HOUT **DEUREN** **PLAAT-MATERIAAL** **KOZIJNEN OP MAAT**

IJZERWAREN **VERANDA/ BLOKHUT**

Van der Leeden
HOUT EN PLAATMATERIAAL
LEERDAM - ERMELO

Kawoerpersteeg 33, 3853 LE Ermelo • Tel. 0341-552975
ermelo@vanderleedenhout.nl • www.vanderleedenhout.nl

Miniaturen (1)



Maarten van Leeuwen

Inleiding

In de vorige Johannes Calvijn hebben wij de serie over de SGP en cultuur afgesloten. In een zestal afleveringen is geprobeerd weer te geven hoe de SGP vroeger en nu beleidsmatig invulling trachtte en tracht te geven aan het begrip 'Cultuur'.

In dit nummer beginnen we een nieuwe serie met daarin aandacht voor een aantal personen uit de geschiedenis waarvan het gedachtegoed mede bepalend is (geweest) voor de grondslag van de SGP en tot op de dag van vandaag de identiteit van onze partij stempelt. Wij doen dit in korte kenschetsen van deze personen, die wij miniaturen noemen. Het zijn geen wetenschappelijke essays of iets dergelijks, maar meer korte kennismakingen of portretten. De keuze van de personen is een persoonlijke keuze van de schrijver. Daar ligt geen bepaalde reden aan ten grondslag, anders dan een chronologische. Belangrijk is te weten dat al deze personen hun belangrijkste bron of drijfveer hebben gevonden in de Bijbel; het Woord van God. Ook voor SGP-ers van de 21-eeuw de belangrijkste inspiratiebron om uit te putten en uit te leven.

Aurelius Augustinus

In deze eerste miniatuur aandacht aan de vroege kerkvader Aurelius Augustinus.



(foto: religion, wikia-org)

Levensloop

Augustinus leefde van 354 tot 430 na Christus. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste in het huidige (noordoost) Algerije en Noord-Tunesië. Zijn ouders waren de raadsheer Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Zij hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks Augustinus de beste opvoeding van die tijd te geven.

Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren.

Tot verdriet van zijn moeder leidde Augustinus tijdens zijn jonge jaren aanvankelijk een losbandig leven. Later schreef hij hierover in zijn Confessiones (Belijdenissen) dat hij als student terecht kwam in ‘een warboel van schandelijke liefdes’, waarmee hij volgens Dr. J. van Oort homoseksuele liefdes bedoelde. Toen hij 17 jaar was begon Augustinus een relatie met een jong meisje met wie hij (ongehuwd) een zoon kreeg, die zij de naam ‘Adeodatus’ (gegeven door God) gaven. Ook dit vermeldt hij in zijn Confessiones. Ze zouden 13 jaar samenleven.

In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats, en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome.

Bekering

In 384 werd Augustinus, op voorspraak van de heidense stadsprefect van Rome, tot retor aan het keizerlijk hof in Milaan benoemd. Daar hoorde hij Ambrosius, de bisschop van Milaan, preken en raakte daardoor geboeid. Hij werd door een bijzondere Godservaring in het hart geraakt en bekeerde zich in 386 tot het christelijk geloof. Hij werd in 387 met Pasen door Ambrosius gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Afrika, tijdens welke reis zijn moeder Monica in Ostia overleed.

Bisschop

Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop van Hippo Regius het tegenwoordige Annaba in het Noordoosten van Algerije. Van 396 tot zijn dood in 430 was hij daar bisschop. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning.



Augustinuschool Ermelo (foto website Augustinusschool)

Als priester en bisschop werd Augustinus een gerenomeerd prediker. Er zijn bijna zeshonderd preken van hem overgeleverd, naar schatting 10% van het totale aantal preken dat hij heeft gehouden. Een deel van zijn predikend leven besteedde hij aan de bestrijding van de aanhangers van andersdenkende (ketterse) stromingen van het manicheïsme, het donatisme en het pelagianisme, maar vooral was hij pastoraal bewogen en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan zijn zorg als bisschop waren toevertrouwd.

Dood

Augustinus stierf in 430 in Hippo Regius tijdens het beleg van en vlak voor de inname van Hippo door de Vandalen.

Civitate Dei

Het bekendste boek van Augustinus, is naast zijn meer persoonlijke getinte Belijdenissen, de ‘Civitate Dei’. Dit boek gaat over de verhouding tussen kerk, staat, gerechtigheid en overheid. Voor Augustinus is het Koninkrijk Gods (de Stad Gods) het belangrijkste in deze wereld, de sleutel tot de wereldgeschiedenis. Een voluit theocratische opvatting. Theocratie wil zeggen dat de wereld en haar geschiedenis onder Gods heerschappij staat.

Augustinus bleef hierbij wel nuchter en waakzaam, hij dacht theocratisch zonder in apocalyptische vervoering te geraken.

In het boek onderscheidt Augustinus twee rijken: het rijk van God en het rijk van de wereld met daarin de verhouding tussen kerk en staat. Augustinus ziet in die verhouding dezelfde tweedeling die je bij ieder mens tegenkomt: het lichamelijke en het geestelijke. Door de kerk, en vooral door prediking van het evangelie, kan de mens innerlijk veranderd worden; de staat is slechts bij machte een ‘uitwendige orde’ te bewerkstelligen. Wel zegt Augustinus dat én kerk én staat bij het rijk van God moeten behoren. De staat moet gerechtigheid en vrede bevorderen, zegt hij. Het staatsbestel moet gebaseerd zijn op de gerechtigheid van God, maar de vrede die de staat bewerkstelligd is wel een aardse vrede. Echte vrede is alleen in de stad van God te vinden.

Over de taak van de overheid en vooral over die van de Koning schrijft Augustinus onder andere ‘En hoe kunnen

koningen de Heere nu dienen? Ze dienen Hem (...) op twee manieren: als mens en als koning. Als mens door gelovig te leven, maar als koning door wetten te maken die correct gedrag voorschrijven en het tegendeel verbieden; en die te handhaven met passende maatregelen.’

Het boek heeft veel invloed gehad op de inrichting van kerk en staat, vooral in de Middeleeuwen. Het verhaal gaat dat Karel de Grote dit werk onder zijn hoofdkussen had om te weten hoe als christen en staatsman te handelen

De geschriften van Augustinus zijn van grote betekenis geweest voor het denken en handelen van latere kerkherformers als Luther en Calvijn. Luthers gedachten over de twee regimenten vinden zijn oorsprong in de twee-rijkenleer van Augustinus. Niet voor niets was hij aanvankelijk ook monnik in de Augustijner orde. Ook in de huidige tijd heeft deze ‘grootste kerkvader van het Westen’ ons allen nog veel te zeggen.

***De staat moet gerechtigheid en vrede bevorderen.
Het staatsbestel moet gebaseerd zijn op de gerechtigheid van God, maar de vrede die de staat bewerkstelligd is wel een aardse vrede. Echte vrede is alleen in de stad van God te vinden.***

HOEFAKKER UITVAARTZORG

De laatste zorg in vertrouwde handen.

- ✓ Vraag onze gratis brochure 'Zó wens ik het, als mijn sterven daar is' aan en noteer uw persoonlijke uitvaartwensen.

Stijlvol, betrokken, betrouwbaar....

Gert-Harm Hoefakker



www.hoefakkeruitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar:

0341-700 230

Ook voor vrijblijvende inlichtingen en advies kunt u ons altijd bellen.

Bakkerij & Buurtwinkel Van Bentum V.O.F.



Telgterweg 299 ~Ermelo

Tel. 0341-552458



*Voor al uw brood,
banket
en levensmiddelen*

LooHorst

l a n d s c a p i n g

*Wij maken het groen
en de buitenruimte
waardevol!*

WERK MET EEN GLIMLACH?!

Wij zorgen er voor, met....

- leuke collega's
- uitdagend werk in groen en buitenruimte
- groeimogelijkheden voor iedereen
- BBL-opleidingsplekken op alle niveaus
- een mooie beloning

**Bel ons, mail ons,
of kom gewoon
even langs!**

WWW.LOOHORST.COM

Buitenbrinkweg 51, 3853 LV Ermelo - 0341 49 47 60 - ermelo@loohorst.com
Bruinehorst 36, 6744 PB Edeveen - 0318 57 55 77 - ede@loohorst.com



**voor al uw verse
en gegrilde kip!**



Iedere vrijdag van 11.30-18.00 uur in Ermelo

Oude Telgterweg 173
3851 EC Ermelo.
0341 56 43 52

Kerst- en Nieuwjaarswens

Aan alle lezers,

“Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst.
(Jesaja 5:9)

Bekende woorden die eeuwen geleden door de profeet Jesaja opgeschreven zijn. De vervulling van deze profetie mogen we met Kerst gedenken. Het is onze wens en bede dat we allen de diepte en de rijkdom van het Kerstfeest mogen ondervinden.

Als we naar het nieuwe jaar kijken zijn er allerlei zorgen over de tijdsomstandigheden. Menselijke plannen en verwachtingen zijn door de verspreiding van het coronavirus ineens achterhaald. In Psalm 99 lezen we gelukkig dat de Heere regeert.

“God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege!”

Allen, namens wethouder, fractie, redactie en bestuur
van harte Goede Kerstdagen en een Gezegend 2021 toegewenst.

J. Heres





BROEKHUIS HARDERWIJK ÚW OPEL DEALER

Voor alle zaken omtrent uw auto bent u bij Broekhuis aan het juiste adres. Of u nu op zoek bent naar de nieuwste Grandland X of een betrouwbaar adres voor het onderhoud of reparatie van uw auto; Broekhuis is úw Opel dealer.

Kom gerust eens langs. De koffie staat klaar!



Kom langs
of kijk op [broekhuis.nl](https://www.broekhuis.nl)